

Kære alle gode medlemmer af Grundejerforeningen Mikkelhøj.

Det er nok ikke helt tilfældigt, at vi bor, hvor vi bor.

Det kan der selvfølgelig ellers være mange grunde til, men når alt kommer til alt, så har de fleste af os nok bosat os her for længere eller kortere tid siden, fordi vi godt kan lide fjorden, havet, naturen og luften.

Det er et dejligt sted, vi bor. Lad os huske at være glade for det!

Og så er det vel set i dét perspektiv småting, vi somme tider diskuterer lidt på vore general-forsamlinger i grundejerforeningen. Med al respekt for alt, hvad der bliver bragt op, så kan det vel næppe fortrænge, at vi er så privilegerede at bo et dejligt sted med vandet så tæt på os.

Når det nu handler om vandet, så er der jo oven i købet en del af os, der kan se enten meget, en del eller bare lidt af fjorden fra vore grunde og huse.

Det siger selvfølgelig sig selv, at de, der ligger i forreste række, har det bedste udsyn til fjorden. At de så også har mest støj fra Karrebækvej, lever de nok godt med alligevel.

Men man behøver nu ikke ligge i første række for at have vandudsigt. En lang række andre parceller her på Mikkelhøj har et ganske fint kig til vandet – stort eller mindre. Nogle steder er kigget dog hæmmet ganske betragteligt af træer på grunde foran. Nu har vi jo ofte diskuteret træer, og det skal da medgives, at træer er noget af det, der er allerbedst egnet til at skabe diskussion – ja endda ufred – mellem ellers gode naboer. Det vil vi selvfølgelig gerne undvære. Der er ikke meget i verden, der er værd at få med ufred som betaling.

Men foranlediget af et par henvendelser vil vi alligevel i stedet foreslå, at vi alle sammen går ud i vore dejlige haver og kigger os lidt omkring. Det kan jo så være, at vi kommer til at se på de træer og bevoksninger, vi selv har. Nogle af dem ville der måske ikke være noget i vejen for, at vi endda kunne undvære, hvis vi samtidig opnår, at det vil give andre bag os et bedre kig til vores vand.

Det kunne måske oven i købet være, at vi både kunne få idéer om noget lavere til vor egen have, som var endnu pænere, samtidig med at vi kunne glæde nogle andre ved at fjerne nogle af vore høje vækster.

Vi taler slet ikke om deklARATIONEN eller regler i det hele taget. Det her handler blot om, at vi vil bede jer – og os alle sammen – om at dyrke den indre gode nabo, som sagtens kan undvære et eller flere træer, hvis andre bliver glattere af det.

Med mange venlige og velmente hilsener fra
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Mikkelhøj.